



Μάιος 2006

Φεστιβάλ Παιδείας Δήμου Ευόσμου

"Μια φορά κι έναν καιρό ήταν το σκάκι..."



Την **Τετάρτη 31 Μαΐου 2006**, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Παιδείας του Δήμου Ευόσμου, διοργανώσαμε εκδηλώσεις με κεντρικό θέμα **το σκάκι**.

Παρουσιάστηκαν οι εξής δραστηριότητες:

1. Θεατρική παράσταση με τίτλο: **"Μια φορά κι έναν ήταν το σκάκι..."**
2. Έκθεση ζωγραφικής με θέμα το σκάκι
3. Έκθεση σκακιέρων
4. Σκακιστικό πρωτάθλημα των παιδιών του σχολείου
5. Περίπτερο σκακιστικών βιβλίων
6. Παρουσίαση μιας **υφασμάτινης σκακιέρας μεγέθους 64 τ.μ.!!!** που έραψαν τα παιδιά της Ε΄1 τάξης.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο δήμαρχος Ευόσμου, Παναγιώτης Αλεξανδρίδης, ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Σάββας Τοπαλίδης, ο πρόεδρος της 10ης Σχολικής Επιτροπής Δήμου Ευόσμου, Νίκος Νικολαΐδης, η υπεύθυνη του Γραφείου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσ/νίκης, Όλγα Απανωμεριτάκη, ο υπεύθυνος του Γραφείου Αγωγής Υγείας Δυτικής Θεσ/νίκης, Θανάσης Φροσύνης καθώς και πολλοί μαθητές και γονείς.



Ήταν μια όμορφη εκδήλωση με πολλές και διαφορετικές δράσεις και αποκορύφωμα τη θεατρική παράσταση με τις υπέροχες ερμηνείες των παιδιών και την πολύ ωραία μουσική που τη συνόδευε. Μέσα από το έργο αυτό τα παιδιά προσπάθησαν να περάσουν το μήνυμα της ειρήνης, δείχνοντας ότι πολλές φορές τα παιδιά είναι πιο συνετά από τους μεγάλους. Εκεί που οι δυο βασιλιάδες των χωρών έφτασαν εύκολα στον πόλεμο, τα παιδιά τον απέτρεψαν φτιάχνοντας το παιχνίδι σκάκι.

Το σενάριο της παράστασης είναι μια διασκευή του βιβλίου του Κώστα Γιουβαντσιούδη από το δάσκαλο των παιδιών **Γιάννη Σολακίδη**, για τις ανάγκες της εκδήλωσης, ύστερα από άδεια του συγγραφέα, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά.

Όποιος επιθυμεί να ανεβάσει την παράσταση μπορεί να επικοινωνήσει με το σχολείο μας και του δοθεί ότι υλικό επιθυμεί (σενάριο, μουσική επένδυση, σκηνικά, ανακοινώσεις, έγγραφα κ.τ.λ.).