

† Αντώνης Βραγοτέρης 16 Μαΐου 1964 – 28 Ιουλίου 2021

Ένας φίλος από τα παλιά έφυγε πολύ πρόσφατα. Με τον Αντώνη βρεθήκαμε πρώτη φορά το μακρινό 1983! Στο Λύκειο Τριανδρίας όπου είμασταν μαζί. Αυτός Γ' Λυκείου κι εγώ Α' Λυκείου. Ως μέλος του 15μελούς αποφάσισα και διοργάνωσα ένα τουρνουά Σκάκι μη γνωρίζοντας και πολλά - πολλά από το άθλημα. Μαζευτήκαμε γύρω στους 15 μαθητές Λυκείου που θέλαμε να παίξουμε και ως εκ θαύματος εμφανίστηκε κι ένας τύπος με μεγάλα γουρλωτά μάτια. Δήλωσε συμμετοχή δίχως να μας πει τίποτε παρά μόνο με ρώτησε ένα έχω τίτλο. Εγώ όχι μόνο δεν ήξερα τι είναι τίτλος αλλά παραξενεύτηκα και του ανταπάντησα με το ίδιο ερώτημα κάνοντας τον έξυπνο. Μου είπε ναι είμαι Υποψήφιος Μετρ. Δώσαμε ραντεβού την ημέρα που θα γενόταν το τουρνουά και πήγα στον Σταυρούλια που γνώριζα από τον ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ όπου έπαιζα πινγκ πονγκ και δανείστηκα σκακιέρες. Ο Σταυρούλιας ισχυρός παλαιός σκακιστής γέλασε και με ενημέρωσε ότι ο Αντώνης είναι πολύ καλός ανερχόμενος σκακιστής (τον γνώριζε) και καλά θα κάνουμε να του ζητήσουμε να μας βοηθήσει. Την ημέρα του τουρνουά αφού διέδωσα τη φήμη και στους υπόλοιπους συμμετέχοντες συμφωνήσαμε να του δώσουμε το πρώτο βραβείο και να παίξουμε οι υπόλοιποι άσχετοι όλοι. Ως μονόφθαλμος κέρδισα το δικαίωμα να παίξω την τιμητική παρτίδα με τον Αντώνη ο οποίος; Φυσικά και με διέλυσε. Παρακολουθούσε τους «αγώνες» μας και με ιδιαίτερη ευγένεια μας έδωσε αρκετές συμβουλές μετά. Το τουρνουά ήταν η απαρχή μιας μακροχρόνιας φιλίας. Με αφορμή το τουρνουά και αφού το συζητήσαμε με τον Νίκο Λαμπαδαρίου και Νίκο Λαζαρίδη πήγαμε στον πρόεδρο του ΤΡΙΤΩΝ και δέχτηκε να ξεκινήσουμε σκακιστικό τμήμα (υπήρχε παλαιότερα οπότε είχαν και κάποιο υλικό) που δεν ήταν ενεργό. Τον Μάρτιο του 1983 ξεκινήσαμε και αρχές του 1984 καλέσαμε τον Αντώνη, τον οποίο δεν είχαμε ξεχάσει, και ξεκίνησε να κάνει προπονήσεις στον ΤΡΙΤΩΝ. Ήταν η πρώτη του φορά που έκανε μαθήματα τα οποία απολαμβάναμε όλοι. Τόσο ο Αντώνης όσο και εμείς οι άσχετοι. Ο Σύλλογος μεγάλωνε και τα χρόνια περνούσαν. Το 1992 ξεκινήσαμε τον ΟΣΤΡΙΑ κλπ. Η φιλία μας κρατούσε και πολλά χρόνια αργότερα αφού γύρισε σε αρκετούς Συλλόγους επέστρεψε τόσο ως Προπονητής όσο και ως παίκτης στην Τριανδρία. Όταν ήρθε μου είπε χαρακτηριστικά *«Επιτέλους θα πηγαίνω με τα πόδια για προπόνηση και παρτίδες ήρθα σπίτι μου!»*. Προπονήσεις έκανε σε όλη την Ελλάδα τόσο δια ζώσης όσο κυρίως διαδικτυακά. Θεωρούνταν και ήταν πολύ καλός προπονητής ιδιαίτερα αγαπητός από τους αθλητές του τους οποίους αγαπούσε και αγκάλιαζε σε κάθε στραβό ή καλό πάτημα. Ήταν προπονητής και του Άρη του υιού μου μέχρι το 2017 οπότε και φύγαμε Αυστραλία.

Ο Αντώνης ήταν πολύ δυνατός άνθρωπος. Ήξερε το πρόβλημα υγείας που είχε και δυστυχώς τον κτύπησε όπως και τον Νίκο τον αδελφό του. Μίλησα μαζί του τη στιγμή που έμπαινε στο Νοσοκομείο για τελευταία φορά και όταν βγήκε και πήγε στο σπίτι τα λόγια του με συντάραξαν. Ήξερε ότι ήταν μέχρι εκεί. Ήταν πού δυνατός και οργάνωσε με λεπτομέρειες τη φυγή του. Άφησε σαφείς οδηγίες για την πολιτική κηδεία και την καύση του ενώ όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα και συσκευές τα άφησε στην ανιψιά του που λάτρευε και την ενημέρωσε τι να κάνει. Ο Αντώνης αγαπούσε την τεχνολογία και πάντα έτρεχε και την κυνηγούσε. Αγόρασε τις καλύτερες συσκευές ενώ ιδιαίτερη αγάπη είχε για ταινίες και

μουσική. Η αδελφή του μας διηγήθηκε ομηρικές μάχες που έκαναν για ταινίες και ντοκιμαντέρ που τους πρότεινε κατά καιρούς.

Κρίμα φίλε Αντώνη. Είχες μακρύ δρόμο και πολλά να δώσεις, μας άφησες πολύ νωρίς.

Στον Αντώνη προς το παρόν αφιερώθηκαν οι παρακάτω εκδηλώσεις:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ RAPID - BLITZ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ [RAPID](#) – [BLITZ](#)

29-30-31/10/2021

[ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΒΡΑΓΟΤΕΡΗ](#)

Σ.Σ. ΠΕΥΚΩΝ – Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. – ΕΣΟ

Η [Τριανδρία](#) αφιέρωσε το [13^ο ανοικτό τουρνουά της στον Αντώνη](#)

Τον Απρίλιο του 2012 το 5ο ανοικτό τουρνουά της Τριανδρίας «ΣΤΑΥΡΟΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ» που διοργανώνουν οι Σκακιστικοί Σύλλογοι Τριανδρίας (Ο.Σ.ΤΡΙΑ. & ΠΑ.Τ.)



Για τον Αντώνη έγραψαν:

[Σύλλογοι Τριανδρίας](#): Οι Σκακιστικοί Σύλλογοι Τριανδρίας θρηνούν για την απώλεια του Αντώνη Βραγοτέρη, του παίκτη, προπονητή και μέλους του ΔΣ του Ομίλου Σκακιστών Τριανδρίας. Η προσφορά του Αντώνη Βραγοτέρη στο ελληνικό σκάκι είναι ανυπολόγιστη. Η σκακιστική κοινότητα όλης της Ελλάδας, οι φίλοι, οι συμπαίκτες και οι μαθητές του, θα θυμούνται για πάντα το παιδικό του βλέμμα και χαμόγελο. Έφυγε ένας σπουδαίος άνθρωπος που αγαπούσε πολύ τα παιδιά και τον αγαπούσαν εξίσου.

Σκακίρα χωρίς τον Αντώνη



Ο Αντώνης Βραυοτέρης στο σκακιστικό κέντρο της πόλης, κατά τη διάρκεια
μιας προπόνησης

Αυγή: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο Αντώνης Βραυοτέρης. Από τα παιδικά του χρόνια είχε συνδέσει το όνομά του με το σκάκι. Γεννημένος στον Άγιο Παντελεήμονα Φλώρινας ανήκει στη μεγάλη οικογένεια των αυτοδίδακτων σκακιστών. Πρώτο βιβλίο το «Σκάκι» του Σιαπέρα, πρώτος σύλλογος ο Αριστοτέλης Φλώρινας, πρώτη του επιτυχία η 2η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων του 1981 και πρώτη συμμετοχή με την Εθνική ομάδα, την ίδια χρονιά, στη Βαλκανιάδα Νέων της Αθήνας.

Στα 19 του εγκαθίσταται στη Θεσσαλονίκη, γίνεται Μετρ ΦΙΝΤΕ, σημειώνει νόρμες διεθνούς μετρ, αλλά πολύ νωρίς τον κερδίζει η σκακιστική διδασκαλία. Θα βάλει το λιθαράκι του στην σκακιστική γιγάντωση του Παπαϊωάννου, του Μπανίκα, του Χαλκιά, των αδελφών Θανάση και Δημήτρη Μαστροβασίλη, καθώς και άλλων σκακιστών και σκακιστριών.

Υποστήριζε προπονητικά εθνικές αποστολές νέων σε πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα, με μεγάλη συμβολή στις επιτυχίες τους.

Τον συνοδεύει η εκτίμηση της σκακιστικής μας κοινότητας και η αγάπη των μαθητών του!

—